

En lille hilsen fra et påskepyntet hjemmekontor



Det er nu 5 uger siden vi blev sendt hjem. PC'en er sat op på spisebordet. Det fungerer helt fint. Men hvad laver man så herhjemme fra. Jo, jeg har bl.a. lavet programmer for den næste sæson i begge højskoler og for TorsdagsTræf. Blandt foredragsholderne kan nævnes Rikke Nielsen, håndboldspilleren med Lykkeliga og Peter Tanev, vejrprofeten. Alle programmerne vil være at finde i kirken, når vi engang får lov til at mødes igen. Inden længe kan du også finde dem på kirkens hjemmeside, men der er lidt kludder i strømforsyningen for tiden, så ha' lidt tålmodighed med mig.



Der ud over taler jeg med en masse dejlige mennesker over telefonen. Det er herligt og tidskrævende, for alle jeg kender er ret godt skåret for tungebåndet. Sikke skønne snakke. Tak for dem alle. Det betyder rigtig meget at vide at I har det godt og at I holder ud. Næste uge skal jeg så i gang med at aflyse alt det, som jeg har glædet mig til at skulle dele med jer hele sommeren. ØV ØV ØV for det. Herhjemme er vi alle raske. Jeg starter dagen med at synge morgensang. En daglig glæde.

Vi ses med datteren, svigersønnen og barnebarnet næsten dagligt. Det har vi gjort hele tiden, blot med den klausul at vi ikke omgås andre. Så der er masser af mormortid. Haven er i orden.



Huset har et rengøringsniveau på højde med Maudes fra Matador. Ovn er rengjort, fryseren er gennemgået og rengjort (fandt en flæskesteg, der burde være spist i 2017, men det siger vi ikke til nogen). Køleskabet er rengjort. Tøjskabet er sorteret.

Hunden kigger skævt til mig fra sin kurv, og jeg kan næsten se, den tænke. Nej, mor – ikke gåtur igen.



Har fået strikket 2 trøjer med hue til barnebarnet og er nu gået i gang med en bluse til mig selv for første gang i 15 år.

Jeg passer dog stadig mit arbejde på plejehjemmet. Her er ingen syge. Men der er stille – ingen gæster og næsten ingen aktiviteter. Godt, vi har en dejlig have. Der kan vi nyde hinandens selskab lidt på afstand. I haven har der været flere for at spille musik for os. Det er så fint. Savner jer alle og glæder mig til vi ses igen.

DET BLIVER GODT IGEN!
Mange varme hilsner Mette